



våren 2005

# Strängnäs Flugfiskeklubb Medlemsblad



**Klubbmästaren 2004**

## Redaktörens ruta

Välkommen till ett nytt, välfyllt nummer av Medlemsbladet. Det du just nu håller i är ett bevis för att vår klubb inte bara består av en rad skickliga flugfiskare. Den består även av många duktiga skribenter och fotografer. Tack vare denna samling talanger kan vi i år ge ut en tidning som är bättre, tjockare och vackrare än någonsin förr. Något för alla i klubben att vara stolta över.

I denna tidning tittar vi ofta bakåt på svunna år. Nu är det i stället dags att blicka framåt; på kommande äventyr vid och i fiskevatten nära och fjärran. Självser jag

fram mot att få utmana den stora regnbågsgrisen som förhoppningsvis fortfarande simmar runt i klubb sjön, mot vårsången efter havsöring samt mot minst två fjällresor.

Ännu har ingen besvarat min fråga i förra årets medlemsblad : "Finns det något bättre än en fisketur?". Därför besvarar jag den nu själv: Ja, två fisketurer...



## Ordförande har ordet...

För flugfiskeklubben har det hittills varit ett händelserikt år, vår lokal är uppfräschad under sommaren med färg och ny fast belysning. Vi har skaffat en DVD-spelare, så nu klarar vi alla varianter för bilder och film.



Sommaren får väl betraktas som mer normal, för egen del har det blivit dåligt med fisket men det är sånt som händer (men jag har åkt vedeldad ångbåt tre gånger).

Aktiviteterna i klubblokalen har varit varierade, från att bara "träffas och prata" på klubben till att binda flugor och imitationer. Vi har även haft en extern aktivitet och möte hos RPS, med bland annat filening av regnbåge samt "byxning" av abborre. Vi har tittat på bilder och filmer från medlemmarnas egna fiskeäventyr, men även vanliga fiskevideor mm. Styrelsen ser med tillförsikt fram mot klubbens 23:dje verksamhetsår.

*Eskil Ward*

## SFFK Medlemsblad våren 2005

Medlemsbladet utges av Strängnäs Flugfiskeklubb med en utgåva årligen.

Redaktör: Mats Jonsson (epost mats@harr.se)

Allt innehåll i denna tidning skyddas av svensk upphovsrättstiftning. Eftertryck och annan kopiering, helt eller delvis, är inte tillåten utan respektive artikelförfattare eller fotografers tillstånd

Tryckt hos Loods i Strängnäs, med ekonomiskt stöd från Studieförbundet i Strängnäs, JK Flugfiske & Sportfiskarn.

Omslagsbild: Göran Grehn vann klubbmästartiteln 2004. På bilden mottager han 1:a pris av klubbens kassör Bo Pettersson. Foto: Mats Jonsson

# FLUGFISKE o FRITID



- Kurser 2005 - bl a veckokurser vid Laisälven
- Mängder av nyheter 2005 från bl a Simms, Loop, Vision, Sierra, C&F Design, Rio, Loon, m fl. Se hemsidan eller kom in i butiken!

Hospitalsgatan 9 Strängnäs 0152-13355 • 10% Medlemsrabatt för SFFK

[www.jkflugfiske.com](http://www.jkflugfiske.com)

# Kiruna, kulfiske och kvällsharr

Av Bo Pettersson

Då var det dags igen, årets höjdpunkt när det gäller att känna på dom stora harrarna. Man kan väl säga att det har blivit en tradition, fjärde året på raken att komma tillbaka till samma ställe i Sandåslandet. I år blir det Rolf, en gammal fiskekompis från Vimmerby samt min labrador Fanny som är med på resan.

Vi tog min campingbuss de 125 milen upp till Kiruna och Kurravaara, delar upp resan på två dagar. Vid lunchtid dag två var vi som överenskommet i Kurravaara, 25 kg per person ingår i priset för sjöflyget, 35 kg över-

Fullt påklädda i 25 graders värme blev svettigt men tvunget.

När lägret var klart var det dags att vädra flugspöna, ett av målen var att konvertera om Rolf från spinnfiskare till flugfiskare, ett

annat mål var att slå Jonas (JK) harrekord på 1,8 kg vi får väl se. Vi började fiska vid lägret och efter en kvart så landade jag första harraren, den vägde dryga kilot och sparades för gravning. Kvällen ägnades åt att få ordning på all utrustning.

## Testa ny sjö

Vaknar till ny dag med sol och klarblå himmel. Efter frukosten drog vi iväg på en utflykt till en sjö som ser fin ut på kartan. Det



vikt fick vi betala för. Fanny fick åka gratis det var en fin gest av Kirunaflug.

## Bara vi och nån miljon knott & mygg

Fanny klarade sin premiärtur med sjöflyget utan några problem. Efter landningen konstaterade vi som vanligt att vi var helt själva inte ett spår av mänsklighet så långt ögat nådde, bara att sätta upp tältkåtan och gräva grop för kyllådan. Den blöta sommaren och efterföljande värmebölja har kläckt en massa myggor och knott, så det var inte tänkbart att köra med shorts och kortärmat.

var en lagom temperatur på morgonen men temperaturen ökade snabbt även knotten har vaknat så för att slippa bett innanför byxorna så tejpad jag fast byxorna mot kängorna.

Efter en timme var vi framme vid målet, det såg bra ut men några vak såg vi inte till men här borde det finnas öring för sjön har förbindelse med ett antal sjöar som vi fått öring i. Det enda som var på hugget var knott o mygg så efter en timme gav vi upp. På vägen hem stannade vi till vid "Svennes" öringssjö och satt och läste vattnet en stund, Vi såg flera fina öringvak trots det var mitt

på dan så hit skall vi gå i kväll.

### **Hoppande harr**

Efter en pastalunch gick vi till inloppet till sjön en promenad på ca 10 minuter, Fanny får vara hemma i tältkåtan där är det knottfritt. Här i inloppet belönas man alltid med grov harr, lägger ut en torris, mellan kasten går jag några steg mot sjön men ingenting händer. Mitt på sträckan sätter jag mig på ryggen och låter flugan glida sakta med den

svaga strömmen och då händer något som jag inte upplevt tidigare. En harr på dryga kilot kommer med fart rakt underifrån tar flugan och går upp i en båge över vattenytan så mot hugget blir när hela fisken är i luften. Sen går den rakt ned mot botten och går och tjurar. Efter lite press på harrren så kommer han motvilligt in mot gräskanten och kan lätt håvas och återsättas. Tar ytterligare en harr på samma ställe.

### **Spinnfiskaren**

Nöjd och belåten går jag ned till Rolf som övergett flugfisket och är nu spinnfiskare på heltid. Han har känt fisk men inte lyckats kroka någon. Efter en stund får även ”spinnfiskarn” en harr inte så stor men ändå närmare kilot, den blöder så vi tar reda på den. Vi är nöjda och går tillbaka till lägret. Fanny älskar vatten och drar iväg på en lång simtur men vi fixar med maten stekt harr och p-mos.

### **Vakande nattharr**

Det var en tyst kväll inga ljud och vindstilla, tidigare år har vi sett och nattetid hört renar

som travat förbi men inte i år, kan det bero på knotten månnro. När vi låg och småpratade innan tröttheten och sömnen tog över så hör man storharrarna frossa på nattsländor, ibland alldeles nära tältet hörs ”kloffsande” ljud. Nu infinner sig en delad känsla i kroppen skall jag eller skall jag inte gå ut, det är ju så skönt i sovsäcken men visst lockar det. Själens vill men inte kroppen. Efter en seg förhandling vinner kroppen alltså vi ligger



kvar i sänghalmen.

### **Huggsexa**

En ny dag en med njutbar frukost, gravad harr, fruktsoppa och kaffe, den nedgrävda plastbacken fungerar perfekt som kylskåp det känns på smöret som är hårt. Nu bär det av till öringssjön.

Efter en kvart är vi framme, vi observerar flera vak på avstånd ser lovande ut.

På med en torrfluga och öringen var verklig på hugget, de högg på var och vartannat kast, har aldrig upplevt något liknande tidigare, säkert 10 fiskar på en halvtimme. Några hyfsade uppåt 7 hg men flertalet är betydligt mindre. För spinnfiskarn gick det sämre för så han satte på kula och fluga och

(forts. från föregående sida)

då började det hända saker även för honom. Nu får han heta kulfiskarn.

Jag ser ett fint vak inom behagligt avstånd, snabbt som fan drar man in linan för att lägga ut men det blev tvärstopp. En fin öring, dagens största, hade simmat ifatt och kastat sig över flugan, tydligen spelar det ingen roll om man låter flugan ligga still eller har racerfart på den.

Då öringarna gick hela tiden i ytan så kunde man tydligt se plogarna mot flugorna, oftast var man då för ivrig så vi gjorde motrycket innan dom tog flugan, men det var bara att lägga ut igen. Efter ett par timmars fiske var vi mer än nöjda, om nu fisket var så här bra på förmiddagen med fullt solsken och varmt, hur är det då på kvällen?

### **Kulfiskeharr**

Efter lunchen slappade vi i värmen men jag kunde inte låta bli kulfiskarns spö. Efter några kast hände något märkligt när jag vevade in och kulan var bara 10 meter från mej kom en stor harr och försökte ta kulan?! Vi såg på varandra och bara gapade i nästa sekund tog den flugan och for iväg. Efter en stunds kamp kom den i så snällt på sidan och då såg vi att det var en best. Vågen stannade på 1,6 kg fattades bara några hekto så hade vi slagit Jonas rekord.

### **Kvällsfiske**

Nu var det dags nu skulle öringarna få åka hiss borta i öringssjön. Vädret var perfekt lite krusningar på vattnet och halva sjön låg i skugga. Men sämre fiske när det gäller fluga får man leta efter däremot tog Rolf två öringar som vi sparade. Efter en timme gav vi upp och återvände till lägret.

Det är en sagolikt vacker kväll, himlen all-

deles röd där solen gick ner, här blir det aldrig natt denna årstid utan morgonen tar vid och den röda himlen försvinner. Knott och mygg har tydligen gått och lagt sig det är faktiskt rätt så hyfsat på den fronten.

Den grunda viken alldeles vid lägret är det oroligt i vattnet, här går dom stora harrar in när det är som mörkast. Spöt med torrflugan på åker fram och efter bara ett par kast så sitter en där, nu leker livet igen. Snällt kom-



mer harren mot land, krokar av den i vattnet, men får hjälpa till och hålla den på rätt köl tills den kan gå för egen maskin. Tänk om öringarna vore lika stora som dessa harrar, då skulle det bli åka av. Flyttar mig lite längre in i lagunen då jag sett en som går och betar alldeles vid strandkanten under buskarna. Det var här som Jonas tog sin på 1,8 kg för två år sedan mitt i natten. Här gäller det att inte trassla in sig i buskarna. Gör många luftkast innan jag låter flugan försiktigt dala ner exakt där jag ville ha den, där får den ligga alldeles stilla. Efter en stund rör det sej i vattnet bara ett par meter från flugan och pang där sitter ännu en harr på närmare 1,5 kg. Nu får det vara bra för idag, känns i både armar och ben att de har varit aktiva.

(forts. från föregående sida)

## Blixt och dunder

Dagarna går och det börjar bli mera uthärdlig temperatur, väderomslag på gång så fisket har tillfälligt försämrats. Vi ser på avstånd att ett oväder är på gång, det börjar stänka lite och i nästa sekund står det som spön i backen. Efter ytterligare några minuter brakar det loss på allvar, hård blåst åskan och ösregnet tilltar, regnvattnet rinner in i tältet vi gör en kanal i sanden så vattnet tar en annan väg under plastpresenning. Tältkåtan bärs upp av en aluminiumstång, vi hör hur åskan kommer närmare o närmare, vi tittar på varandra på stången som är den högsta punkten här runt omkring vad händer om blixten skulle slå ned i den? Nu är det så nära så det blixtrar och smäller samtidigt så jag håller för öron, den ende som tar det lugnt är Fanny. Hon tittar bara lite konstigt när det smäller.

Veckan har gått fort ett par dagar till skulle inte skada då här finns mycket utforskade vatten att testa inom behagliga gångavstånd. Vi kör ett sista race och tar ett par harrar och öringar som vi gravar. Tanken är att ta hem dessa och bjuda på läckerheterna för hustrun som en liten muta för att få några pluspoäng inför nästa äventyr.

Vår pilot Lasse kommer punktligt som vanligt till utsatt tid. Vi får en angenäm flygtur med fin överblick av vad denna del av Lappland har att erbjuda en sugen flugfiskare.

Hemresan går som planerat, har som vanligt fina minnen och stunder som återkommer i tankarna när man hör ordet "harr".

---

## Kastkurs med Hywel Morgan *Av Birgitta Jonsson*

**Deltagare: 5 st, varav 3 st från klubben Arrangör: Bernt Lundin, Patrik Karlsson (f.d. medlem)**



Vi samlades kl 10.00 för att fara till P10-badet. Solen sken och dagen såg lovande ut.

Först en lektion om det som gamla fiskare glömmar ibland, hur vi står och att kroppen avgör många gånger hur kasten blir.

Efter detta spred vi ut oss och började träna & träna. Jag själv upptäckte att jag står jämfota, försökte att stå olika för att se hur kasten blev efter detta. Mr Morgan gick runt till alla för att se och höra om det var något

som vi ville träna extra på. Vid lunch tog vi en paus och käkade lite, det var underbart med en vila. Mr Morgans andra lektion handlade om hur man kunde kasta på trånga ställen. Runt öar, stenar m.m. träning och åter träning. Var 10:e kast blev ganska bra.

3:e lektionen visade han oss små tips som t ex. hur man kastar i motvind, vänder riktning i kastet m.m. Dagen gick mot sitt slut och jag tror att alla var trötta i armarna, men nöjda med kursen. Och tänk, kursen var på engelska, DÅ NI!

# British Columbia *Av Lars Criwall*

Någon gång på sommaren 2003 hade jag fått nog. Mina vänner på Wittlock's sportfiskeaffär i Halmstad hade länge tjatat om hur fantastiskt Steelheadfisket i British Columbia är. Bilderna i deras katalog gjorde inte saken bättre. Efter att ha kastat ut en massa krokar efter lämpligt resällskap fann jag detta inom närmsta bekantskapskretsen. Roger från Jönköping hade också en dröm om att fiska på andra sidan det stora vattnet. Efter ett drygt år av diskuterande, planerande och beställande av resa, bil och boende var det äntligen dags.

Sista veckan i september bar det iväg. Efter drygt 30 timmars resande och väntande anlände vi till Vancouver. Efter en övernattning fortsatte resan med inrikesflyg till en liten stad vid namn Smithers. Där kom vi

underfund med att våra mobiltelefoner inte längre hade någon täckning. Från Smithers körde vi i vår hyrda Jeep ca 8 mil i nordvästlig riktning för att komma till Kispiox som är en biflod till den berömda Skeena. Efter





en stunds letande hittade vi fram till vårt boende, Rustic B&B. Det låg underbart beläget mitt i vildmarken med de höga bergen i fonden. Här kom vi att stormtrivas under hela vistelsen.

## Färska björnspar

Någorlunda utvilade påbörjades fisket nästa dag. Efter all information vi läst på Internet m.m. trodde vi nog att detta skulle bli enkelt. Första fiskedagen kammade vi noll. Påföljande dag krokade Roger en strålande vacker steelhead som efter reglerna snabbt återutsattes. Där efter gick dagarna utan en riktig fisk att glädjas åt. Visserligen felkrokade jag en Whitefisk, en Dolly Varden och en Cohoo men det var inte det jag hade rest runt "halva" jordklotet för. Trots det mediokra fisket kunde vi glädja oss åt fantastisk natur, en massa djurupplevelser ( massor av färska björnspar varje morgon ) och underbart väder.

## Goda råd är dyra

Vi frågade alla, mer erfarna fiskare, om hur vi skulle bära oss åt. Detta gjorde inte saken lättare. Råden varierade allt mellan torrfluga ( bombers ) och sjunklinor i klass 6. Många rådde oss att hyra en guide för att med gumiflotte drifva längs älven och bli visade var fisken stod. Detta var inget alternativ för oss, eftersom priset var 400-450 US-dollar per dag och fiskare. Tack vare att vi tog oss tid att tala med folk blev vi erbjudna att, utan kostnad, låna en gummikanot av en lodgeägare. Detta visade sig vara lösningen på vårt problem. Under en dag driftade vi längs älven och stannade till för att fiska där det såg lovande ut. Komna till en älvkrök med det passande namnet Roger's Riffle upplevde vi

resans och kanske vårt livs fiske. Under en dryg timme landade vi sex otroligt vackra steelhead i vikter runt 5 kilo. Ytterligare några tappade vi med våra hullinglösa krokar. Resan var räddad, gott och väl!

Till vår förvåning blev vi erbjudna att även nästa dag få låna flotten. Det var inte svårt att tacka ja.

## Ilskan bäver

En ny fantastisk dag längs Kispiox resulterade i att jag fick drilla en ovanligt yster Steelhead samtidigt som en ilskan bäver sim-

made runt mig och fisken, ivrigt plaskande med svansen. När kvällen började lägga sig och vi var framme där vi skulle dra upp flotten

prövade vi några sista kast. Plötsligt tjoade Roger till, samtidigt som hans rulle jämrade sig. En stor "Steelie" hade tagit hans Popsicle. Efter en seg fight, där jag hela tiden ängsligt spanade efter annalkande björnar, landades en kraftigt färgad hane. En fantastisk stund även som åskådare. Efter diverse utflykter och lite halvamt fiske ( vädret försämrades ) var det så dags att återvända hem till våra smållfeta och fenskadade ättlingar till dessa fantastiska havsvandrande regnbågar.

Med massor med minnen, av bl.a. tre svartbjörnar, och otaliga bilder sitter jag nu och drömmer om nästa resa till British Columbia eller till ett annat ställe där gräset är grönnare.

---

**Under en dryg timme landade vi sex otroligt vackra steelhead i vikter runt 5 kilo...**

# Med gänget i Jämtland *Av Lennart Johansson*

**Äntligen dags för den årliga fiskeveckan! Vecka 33 var det återigen dags för vårt lilla gäng att åka iväg på årets fiskeäventyr. Gänget består av Lennart Johansson, Göran Grehn, Paul Bärlund och Torbjörn Wirf.**

Planering påbörjades redan i november 2003 med att ta fram ett antal tänkbara alternativ. En inriktning har varit att komma till en ny och för oss utforskad plats. Vi har tidigare år avverkat ett antal platser i Norge, Kaitumälven och Lainio älv. I år blev valet Jämtland.

Genom Görans kontakter på arbetet lyckades vi få hyra en stuga i Undersåker och hamnade därmed centralt i förhållande till ett antal tänkbara fiskeplatser. Dessa hade Göran genom letande på nätet och diverse andra kanaler märkt ut på karta. Vi hade ett

fisket blev skralt. Det var mest småöringar och småharr som intresserade sig för våra flugor.

**Dag 2** rekades ett antal platser öster om Åre. Här passade vi också på att besöka Tännforsen. Mycket vackert! Valet för eftermiddagens och kvällens fiske blev övre delen av Gevströmmen (som går mellan Bodsjön och Gevsjön), Detta var ett trevligt litet vatten som dock tyvärr inte gav ett bättre resultat än dag 1.

**Dag 3** beslöt vi att åka lite längre för att titta på de kända vattnen Långan och Hårkan. Ef-



tiotal platser som kunde vara intressanta. Efter sedvanlig packning i bil, släp och takbox körde vi de 65 milen till Trostebacken som är namnet på vår "bas". Vi möttes vid framkomsten av en mycket fin och välförsedd stuga. Inga bekvämligheter saknades. Efter att ha kommit i bås började vi planeringen för den första dagens fiske. Eftersom vi tidigt kunde konstatera att det var dåligt med vatten i de mindre vatten och att det dessutom blev högsommarväder beslöt vi att ägna förmiddagarna åt att se oss omkring och rekognosera våra fiskeplatser.

**Dag 1** ägnades åt Indalsälven mellan Ristafallet och Prästfallet. En sträcka på ca 4 km där vi koncentrerades oss på området närmast Prästfallet. Det varma vädret gjorde att

tersom det var en bit att åka tog vi med oss all utrustning inklusive gasolkök och mat. I Krokom försökte vi via turistinformationen få lite mer information om vattnen, fiskekort mm. Tyvärr var fiskeguiden ledig denna dag och flickebarnet i byrån inte speciellt insatt i våra frågeställningar. Vi åkte först till Långan och kunde konstatera mycket lågt vattenstånd. Det var inte mycket bättre i Hårkan men eftersom vi efter idogt letande hittade en mycket vacker fiskeplats vid Mångbodarna beslöt vi oss för att prova. Skralt fiske som avbröts av kryddig korvgryta tillagad av Torbjörn. Vi återvände mot Undersåker vid midnatt.

**Dag 4** åkte vi mot Vålådalen och rekade



Storån (mellan Ottsjön och Häckrenmagasinet) och Vålån. Det sistnämnda visade sig vara ett av de klaraste vatten vi sett och blev den utmaning som vi under kvällen skulle ge oss på. Tre tappra gav sig iväg för att fiska i Vålån emedan den fjärde (undertecknad) gjorde time out och ägnade sig åt meditation i anslutning till basen. Fisket blev intressant och Paul fick ett skrämmande möte med ”storöringen”. På grund av den plötsliga upphetsningen av att få något stort på kroken klantade han dock till drillningen och tappade fisken i en fors. Det finns dock ögonvittne (Göran) till händelsen varför man inte kan ifrågasätta händelseförloppet (?). Göran lyckades dock landa en öring på knappa halvkilot vilket innebar att vi åtminstone skulle få smaka på fisk.

**Dag 5** återvände vi till Indalsälven och det blev en dag med landningsbar fisk även om det var i den nedre skalan. Kravet på att landa tillräckligt mycket för att tillaga vår traditionella harrsoppa och dessutom fylla en omgång i röken var därmed uppfyllt!

**Dag 6** inleddes med vila under hela förmiddagen och därefter ytterligare en tur till Indalsälven för ett nytt försök. Detta gav dock inte något resultat.

På kvällen tillreddes en gourmet-middag med harrsoppa och vitt vin som förrätt samt helgrillad fläskfilé med klyftpotatis och rött vin som huvudrätt.

**Dag 7** blev ganska avslagen och tre av oss gjorde ett sista försök i närområdet. Eftersom vi avbröt ganska tidigt beslöt vis oss för att anträda hemmarschen på kvällen. Efter att ha ätit middag och återställt stugan i vederbörligt skick packade vi och åkte mot Enköping och Strängnäs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att fisket blev skralt så har vi återigen fått uppleva en sån där vecka som man går och tänker tillbaka på under hela hösten och vintern. I november träffas vi, för att som vanligt, planera nästa års äventyr.

# En Smålandssjö *Av Göran Grehn*

Under semesterresan är det alltid bra att medföra sitt flugspö, rulle och en ask med flugor. Att besöka andra fiskeplatser och fiskecamper är mycket intressant och lärorikt. Småland har ett antal av denna vara med fina och välordnade platser samt trevlig och kunnig personal.



Så skedde även under semesterresan ner till Småland 2004. Vi hamnade mitt i den "årliga" översvämningsperioden. Emån var fylld till brädden, sjöar och övriga vattendrag var för länge sedan överfulla.

Just som vi intog vår lilla förhryda stuga slutade regnandet och några timmar senare började solen lysa igenom en ganska molnig himmel. Vi var i Kostaområdet och när Kristina bestämt sig för att lägga nästa dag på affärerna i glasriket, såg jag min chans.

## **Fiske!**

Kvällen ägnades i den lilla stugan med att byta tafsar och kolla vad flugasken innehöll. Några streamers och några torrflugor skulle nog duga. Jag hade av en i området boende kamrat fått höra att Black Martinez var en vass och het fluga och jag hade några sådana i boxen. Mitt i flugboxen låg även en gammal borstig brun torrfluga som jag förmodligen själv hade bundit. Den var inte vacker och hade förmodligen inte heller något namn. Att den skulle föreställa en nattslända

gick inte att ta miste på. Nåväl, frukost och sedvanliga morgonbestyr fixades. Kristina var het att komma iväg till affärerna i glasriket och jag var inte sen att stötta detta beteende. Det gjorde att jag snart med mitt fiskekort var vid sjön som låg spegelblank. En mycket vacker och fridfull sjö. Jag satte mig på en sten och lät blicken glida runt sjön för att se om det möjligtvis var någon aktivitet. Inget!

## **Martinez**

Jag gjorde i ordning mitt flugspö och funderade vad jag skulle välja för fluga. Valet blev Martinez. För att höja spänningen och dämpa iveren tog jag mig en kaffetår. Vädet var perfekt, stigande värme om än något fuktigt av allt regnande, ser ut att bli en fin dag. Fisket startade och det dröjde inte många kast förrän en sträckning kunde skönjas på torrflugelinan. Blixtsnabbt mothugg, men ack som så ofta när jag inte kan hålla nerverna i styr, ingen fisk. Nytt kast, nytt hugg, vänta, vänta, och nu satt den där! Den kändes i prima form och en våldsam rusning började. Strax innan backingen skull få glida genom spöringarna stannade regnbågen upp och fördelen blev på min sida. Full kontroll på lina, rulle och spö. En vacker regnbåge med mycket bra fenor, förmodligen gammal i detta vatten. Den fick återgå till friheten. Tre bågar till följde därefter med samma frihet. Helt plötsligt avtog det positiva fisket och jag bestämde mig för att äta den medhavda lunchen.

## **Foliegrillad regnbåge**

Mitt på dagen blev värmen intensiv och jag satt snart i bara t-shirt och kortbyxor. Då började det helt plötsligt att vaka, först några enstaka vak och sedan fler och fler. Torrfluga, tänkte jag och snabbt på med

den fula bruna nattsländan. Tillbaka på bryggan sköt jag ut flugan mot ett bra vak alldeles i närheten och det dröjde inte länge förrän ett våldsamt plask dränkte min fula fluga. Den regnbågen som så småningom hamnade i håven var en av de vackraste jag sett. Mörkgrå buk, röda sidolinjer, svarta prickar, smal men kraftig kropp. Det var förmodligen en hanfisk och



underkäken hade formats till en krok. Den fick återgå till sitt rätta element. Sedan följde ett fantastiskt fiske med min bruna fula fluga. Jag krokade och satte tillbaka 5 vackra regnbågar. Alla tagna på den fula bruna nattsländan som nu såg ännu mer luggsliten ut. Konstigt att bågar var så förtjusta i en sådan ful fluga.

Den 6:e bågen som jag fick, fick inte gå tillbaka, det var dags att förbereda middagen. Foliegrillad regnbåge med hollandiessås, potatis och ett kallt vitt vin. Detta avnjöts i den lilla trädgården i kvällssolen. Kristina tyckte det var perfekt att komma tillbaka från affärerna i glasriket till en färdiglagad middag. Det tyckte jag också. Tänk vad trevligt man kan ha i glasriket!

# Efterlängtdad fiskepremiär & kamratträff

Av Paul Bärlund

**För mig är fisket en viktig del i mitt liv, den fulländar sin plats i kombination med ett umgänge med för mig ovärderliga kamrater.**

Jag, Lennart Johansson, Göran Grehn och Torbjörn Wirf hade förmånen att besöka en av Roslagens sista utposter mot Bottenhavet, Örskär. Örskär är mer än vad namnet antyder för mig är det en ö. Örskär är beläget norr om Gräsö som i sin tur ligger utanför Öregrund.

## Örskär

Örskär är en ö som är cirka 2,5 km i vardera väderstreck med lågväxt barrskog. Ön har förbindelse med Gräsö på sydsidan och på ön lär det bo fyra familjer permanent. Huvuddelen av ön ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Östsidan av ön består av relativt grunda stränder i djupa vikar medan västsidan har mer djupa bottnar. Första kvällen började vi att fiska längs med den nordvästra klippstranden i anslutning till det hus som vi bodde i. Fisket gav inget resultat, men det räckte enbart med att få sitta på klipphällarna och iakttaga den fantastiska utsikten över ett i det närmaste tomt Bottenhav i sällskap med goda vänner.

På lördag morgon lämnade vi lägret i två riktningar, vi hade alla siktet inställt på företrädesvis havsöring. Göran och Lennart antog en fotmarsch mot öns östra sida med målet inställt på de djupa och grunda vikarna, Torbjörn och jag antog en fotmarsch till passbåtens hamn i den södra änden av ön. Vårt mål var att hämta den lånade båten vi hade tillgång till. Båten hade känningar av



den långa vinterförvaringen, den var något svårflörtad. Å andra sidan har Torbjörn och jag aldrig haft kontakt med en båtmotor som vunnit mötet, dom går alltid i gång förr eller senare. Vi tog båten runt ön upp mot Göran och Lennart.

## Gäddlek

Det visar sig att vi har kommit till ön mitt i gäddleken, gäddorna lekar i de grunda och varma vikarna. Göran fiskar med fluga på gäddor, Göran krokas ett större antal gäddor som snabbt återvinner sin frihet för fortsatt lek.

Lennart har också nått samma framgång med ett större antal krokade gäddor fast med haspelutrustning. Torbjörn och jag utnyttjar fördelen av att kunna nå ett större fiskeområde med hjälp av båten på väg till våra kamrater. Jag fiskar ihärdigt med ett tvåhands flugspö och havsöringflugor. Torbjörn fiskar med haspelutrustning. Dessvärre så saknar bottenarna nästan helt

och hållet tång, vilket tycks vara nackdel när det gäller förekomsten av havsöring. Dagen ger inget resultat för Torbjörn och mig vad avser fisk, men vi får en underbar dag i en enastående vacker miljö.

Vi samlas alla fyra långt inne i en vik för att avnjuta en, som vi i detta läge börjar bli bortskämda med, fantastisk lunch med klar inspiration från det kryddstarka sydländska köket. Det är få förunnat att ha med sig en

mästerkock i gänget. Lunchen tar sin tribut, vi ligger likt uppjasta grävlingar och återhämtar oss en stund i solskenet. Bland annat iakttar vi tre havsörnar som seglar runt på himlen. Eftermiddagen avslutas med fortsatt fiske i samma område.

På sen eftermiddag upptar Göran och Lennart åter en fotmarsch denna gång mot lägret, Torbjörn och jag lastar i all utrustning i båten och påbörjar en båtfärd mot lägret, vi åker runt öns norra udde mot lägret väl framme vid lägret lastar vi av utrustningen



och åker vidare till ursprungsplatsen.

Kvällen avslutas med en middag, under middagen har vi utsikt mot ett tomt Bottenhav. På söndagen tar Göran och Torbjörn sig an fiskevattnen i anslutning mot lägret utan synbara resultat.

Helgen kan sammanfattas med följande ord: En go plats med goa vänner kan aldrig bli fel.

---

**Mer information om Strängnäs Flugfiskeklubb får du på  
[www.harr.se/sffk](http://www.harr.se/sffk)**

# Matematiskt om klubbsjön

Av Mats Jonsson

**Denna betraktelse utgår från talesättet att det finns tre sorters lögn: Lögn, förbannad lögn och statistik. Eftersom de två första redan är väl representerade i klubbssammanhang, tänkte jag ägna mig åt den tredje varianten.**

Fångstrapporteringen är ett försök att skapa en bild av hur fisket i klubbsjön går. Det kan vara bra att veta av flera orsaker. Vi vill veta hur mycket av den fisk som stoppas i sjön som tas upp av oss klubbmedlemmar. Men det kan också vara ett hjälpmedel för den som vill ta reda på när det lönar sig bäst att fiska i sjön. Dock måste all statistik tas med en nypa salt här. Det finns fler skäl till det. Dels vet vi inte hur ofta det fiskas i sjön utan fångst. Dels

”glömmet” många att fylla i rapporterna. Dels finns bortfall (ej ifyllda uppgifter) på många rapporter. Dels vet vi inte hur många uppgifter som är felaktiga. I bland orkar man inte kolla vattentemperaturen och gissar istället. I bland har man inte måttbandet med och uppskattar längden på fisken.

Alla dessa felkällor gör att vår fångststatistik förmodligen är ganska missvisande och bristfällig. Men det är vad vi har och är ändå det bästa underlaget för den som vill skapa sig en bild av hur man får ut det bästa av

fisket i klubbsjön.

## Bästa tidpunkten

Som tröst för den morgontrötte kan sägas att av 259 registrerade fångster i klubbsjön hittills har endast 5 fiskar tagits före 08.00 på morgonen. Man kan tolka detta som att morgonen är en dålig tidpunkt för fiske i klubbsjön, men förmodligen är sanningen en annan. Det är mer troligt att det är medlem-



marna som sover än att det är fisken. Snittvikten för de tidigt fångade fiskarna är dock ca 30 % högre än genomsnittet, vilket skulle kunna indikera att antingen de större fiskarna är morgonpigga eller att den lite skickligare fiskaren är det. Men eftersom bara avlivad



fisk finns med i statistiken, skulle det kunna vara så krasst att vid dagens början är fiskaren kaxigare och spar bara större fångster, medan de mindre återsätts. Men ju längre dagen lider, desto mer desperat blir fiskaren och spar även mindre fiskar.

Nästan alla fångster har gjorts mellan kl. 9 och 21. Den bästa perioden verkar vara mellan 19-21, även om detta förmodligen hänger ihop med att det är mer folk vid sjön och fiskar vid den tiden på dagen.

Den kvällströtte bör veta att endast 13 fiskar fångats efter kl. 22.00 och att dessa bara marginellt var större än genomsnittsfångsten.

En tröst för godvädersfiskaren kan vara att endast 17 fångster gjorts under tider då nederbörd fallit och att dessa fiskar i stort sett inte är större än den genomsnittliga fångsten. Återigen kan en annan tolkning vara att inga medlemmar fiskar i sjön under regniga dagar.

## **Bästa bryggan**

Vilken brygga är bäst ? Tittar man på fångststatistiken är det utan tvivel brygga 1. Mer än 40 % av alla fångster har gjorts från denna brygga. Om antalet fångster vore jämnt fördelade mellan bryggorna borde inte mer än 12% fångats från brygga 1. En överrepresentation på 325 % !

Naturligtvis kan det vara så att "Ettan" av olika skäl är bättre än någon annan brygga i klubbsjön. Ur en statistikers perspektiv finns dock flera anledningar att särskåda dessa fakta. Siffrorna skulle lika gärna kunna vara mått på hur bekväma klubbsjö-fiskarna är. Brygga 1 är som bekant lättast tillgänglig och ligger alldeles intill vindskyddet. En annan tolkning är att fångstrapporterna finns nära Brygga 1. De fångster man gjort där är lättare att rapportera. En tredje förklaring skulle kunna vara att vattnet kring "Ettan" sällan blir så igenväxt av Näckrosor och

vass som andra bryggor och därför lockar mer till fiske under sensommar och höst. Verkligheten finns förmodligen i en mix av alla dessa orsaker.

Vill man undvika att spilla tid vid bryggor där få fiskar fångats, kan man styra stegen bort från brygga 3 och brygga 5. De ligger båda i botten av fångststatistiken med vardera 5 fiskar tagna under årens lopp.

Det finns andra märkliga iakttagelser man kan göra i fångststatistiken. Alla klubbsjö-fiskare vet att man ska ange vak-frekvensen vid fångstillfället, genom att kryssa i ett av alternativen "Inga, Måttligt, Många, Vak-fest" på fångstrapporten.

Är det inte lite underligt att endast 7 fiskar fångats vid pågående vakfest, medan 32 stycken tagits då inga vak alls syntes ? Logiskt är dock att vid tillfällen där vak saknas har relativt sett färre fångster gjorts på torrfluga än för genomsnittet.

## **Summering**

Hur ska man då ta hjälp av statistiken för att få fisk i klubbsjön ? Det beror lite på vad man är ute efter. Rent generellt ska man fiska från brygga 1 vid 19-tiden under maj månad med en Flicksländeimitation på tafsen.

Men för att fånga storfisk (över 2 kg) i klubbsjön ska man fiska en halvmulen junikväll i 21-tiden från brygga 1 med en Streaking Caddis på tafsen. Att heta Mats verkar också vara en fördel...

*\*Källa: Utgångspunkt är fångstrapporter 2001-2003*

# Miekak – Öringsfiske i toppklass

Av Hans Ekstrand

Vartannat år sedan 1996 har jag och tre kompisar bokat in en fiskevecka i fiskeparadiset Miekak. I år var det dags igen. Redan den 19:e januari var allt beställt och klart. Det är viktigt att vara ute i god tid med beställningen så man får den period man tror bäst på. Vår erfarenhet är att det bästa fisket har man tidigt på säsongen så därför beställde vi för vår resa perioden sjunde till trettonde juli. Det bör sägas att det garanteras inte isfritt förrän tidigast vecka 27 alltså veckan före vår vecka. En annan fördelen med att

planera olika dagsturer, i tanken fiska av olika platser som avses besökas. Självklart sker mycket av dessa funderingar bakom bindstället där den ena efter den andra flugan tillverkas i tron att just den skall bli det här årets ”dödare”.

## Var ligger då Miekak?

Cirka 50 km norr om polcirkel i hjärtat av de lappländska fjällen. Trettio km norrut ligger Sareks nationalpark. Det är fem mil till närmaste väg och fyra mil till närmaste be-



beställa i god tid är ju att man också får lång tid till förberedelser. För mig är förberedelserna den kanske mest njutbara delen av en sådan här resa. I lugn och ro studera kartan,

byggelse. Det sägs i reklamen att Miekak är en del av Europas sista vildmark.

Jag och mina kamrater tog oss i år till den

här fiskeplatsen på följande sätt:

Måndag femte juli avfärd kl. 22.00 från Strängnäs, två stopp för kaffe ur termos och dagen efter kl. 09.00 är vi framme i Arjeplog, vi valde inlandsvägen över Sollefteå och Wilhelmina. I Arjeplog hyrde vi ett enkelt hus på Krajas camping, 485kr för fyra pers. Syftet med att komma en dag innan vi skall flyga ut till fisket är att vila och proviantera. Vi vill vara helt utvilade efter att helikoptern släppt av oss så att fisket kan starta direkt. Vid provianteringen bör man tänka på att varje kilos övervikt kostar 15 kr extra. Vi tänkte som vanligt inte på det utan hade 990 kr att betala för övervikt.

Onsdag kl. 08.15 avfärd från Krajas camping för bilfärd de cirka tio milens längs Silvervägen mot Norge, via Jäkvik till Tjärnberg där Heliflyg har sin start- och landnings- plats. Piloten Rolf Sundberg som för övrigt är ägare till Miekaks jakt- och fiskecamp möter oss. Han är tveksam till om vädret tillåter start. Vi skall nämligen inte till själva Miekaks fiskecamp utan till högplatån ovanför och eftersom hela platån var höljd i dimma var läget lite osäkert. Men kl. 11.00 lyfte vi och som den utomordentligt erfarna pilot Rolf är letade han sig fram mellan dimbankarna till vår koja vid sjö 830. Det finns två kojor med sex bäddar i varje vid sjön och i båda finns fotogenkamin och tvålågigt gasolkök.

## **Kostnader**

Kostnader för fyra vuxna i sju dagar:

Flygtransport 12 480:- Avbeställningsskydd 800:- Fiskekort 1200:- Sexbädds stuga med komplett köksutrustning och en båt 10 000:- övernattnin Kraja camping 485:- plus 210 mil med egen bil. Till detta kommer förstås lite proviant mm.

Billigt kan det knappast anses vara men jag garanterar er ett extraordinärt fiske i ett vattensystem som måste vara "det bästa" i Sverige vad avser frilevande öring.

Räcker inte det, så har man tre timmars fotmarsch ner till de berömda Pieskeströmmarna där det finns rikligt med harr eller efter ytterligare någon timmes vandring till de rödingrika vattnen kring Sarta.

Men för oss fyra som tillsammans genomförde den här turen, finns det ingen tvekan, om två år styr vi kosan mot kajan vid sjö 830, Njusejaure, igen.

Hur gick då fisket den här gången? Ja det finns en och annan fiskehistoria att berätta om ni frågar. Här säger jag bara: Vi har aldrig tidigare varit så nöjda som i år.

---

## **Utträde ur Sportfiskarna**

Sportfiskarna genomförde sitt årsmöte under 2004 och beslutade vid detta möte att medlemsavgifterna skulle höjas kraftigt under 2005 och 2006. Utöver detta beslutades att klubbarna självständigt skall ansvara för sina medlemsregister hos Sportfiskarna. För vår klubb innebar detta att medlemsavgifterna skulle behöva höjas och att administration av medlemsregistren vara tvungna att skötas i två system. Detta resulterade i att styrelsen beslutade att utträda ur Sportfiskarna 2005. Stöd för detta gavs även från Åkerskfiske. Styrelsens skrivelse till Sportfiskarna kan du läsa under medlemssidorna på hemsidan.

## Nytt intresse? *Av Magnus Jansson*

Inledningen till att vi - ett antal centralbyråkrater på Rikspolisstyrelsen (Rps) började med flugfiska var en inbjudan från Paul Bärlund och Göran Grehn. Paul hade inbjudit personalen på Rps att delta i en smaka-på-kurs och vi var ett 20-tal som nappade på erbjudandet.

Det började med en lektion inomhus och fortsatte med torrfsike på Polishögskolans gräsmatta. En del fick snygga kast direkt. För egen del prickade jag en gymnastikhallsvägg. Andra var mindre lyckosamma och förlorade bara den fingerade flugan - garntotten i trädskronorna.

Vi fortsatte och prövade att blöta våra nyköpta linor och flugor. En del var egentligen inte nybörjare - men flertalet av oss. (Detta var förra sommaren).

I vår och i somras har vi verkligen blivit bitna - en del av oss. Vi har mötts vid klubbjön och träffat andra klubbmedlemmar.

Det är nu det börjar..... På Rps -sektionen finns flugfiskemarodörer! En del har koncentrerat sig på små abborrar, andra bara på att fästa flugor i säv eller näckrosor, medan andra fått riktig fisk. En del har provat lyckan i andra vatten . Jag säger inte vem men mail-apparaten på



jobbet skriker ut- Jag har fått en öring. Den var såååååå STOR. För egen del har fiskafänget varit rofyllt om än givit träningsvärk. Höger arm har efter en dags svingande av det magiska spöet liknat tennisarm.

En av höjdpunkterna, förutom flugfiskeförsöken, har varit samvaron och lugnet nere vid vindskyddet och den medhavda matsäcken. En av dem i ofta sett vid bryggorna är Rafael - ständigt på gott humör och alltid villig att hjälpa till eller skänka bort en fluga.

Vissa av oss har redan drabbats av pryloja. Hur skall detta bli på sikt? Fisken vakar ju alltid längre ut, går djupare visar sig inte på de timmar just jag står där, slår ohejdat utom kasthåll, ja det är då man skulle ha haft tvåhandsspö, en sinktip av annat slag eller en helt annan typ av grejor än de man har.

För egen del har jag fått en fisk och det var en gåva från Rafael som redan fått en fisk tidigare. Den smakade himmelskt och gav mersmak. Jag bifogar en bild på en av firrarna.

# Den gamle och havsöringen... *Av Mats Jonsson*

**Det var i maj månad och havsvattnet var nästan lite för varmt för att det skulle löna sig att söka havsöringen med flugspö i grundvattnet nära land. Det visste jag den där kvällen, men det var en underbar vårväll och jag var sugen på att "flytringa" lite havsöring trots att omständigheterna inte var de bästa.**

Jag rafsade ihop mina grejor och styrde färden mot Stendörrens naturreservat utanför Nyköping. Klockan var väl redan ganska mycket, jag visste att jag inte hade många timmar på mig innan mörkret skulle falla, så efter att jag riggat mitt tunga flugspö, knutit på en GålöTobis och sjösatt flytringen, styrde jag ut mot ett sund i den yttre delen av Stendörren, där jag tidigare vid flera tillfällen haft närkontakt med havsöring. Flytring tillhör inte de fortskaffningsmedel man bör använda när man har bråttom. Att förflytta sig längre sträckor kan ta tid, vilket jag fick erfara denna kväll. Jag hade i princip bara hunnit fram till sundet när jag insåg att mörkret börjat smyga in över land och hav. Efter ett fåtal kast vände jag tillbaka mot utgångspunkten. Det hela kändes lite fånigt, eftersom jag i stort sett inte hade hunnit fiska seriöst, utan bara "på vägen".

Nåväl, jag kunde haft det värre; kvällen var underbar, över ett spegelblankt hav sänkte sig tystnaden, endast bruten av sjöfåglars avlägsna läten och en koltrast inne från land. När jag kom tillbaka till viken där jag startat hade mörkret lagt sig till hundra procent. Jag såg inte ens tillräckligt bra för att hitta en lämplig landningsplats för mig och flytringen. Jag gjorde några håglösa, "sistakast" som jag lät ligga ute och vände mig om för att spana efter en lämplig klippa att krypa i land. Då hände det - sådär blixtnabbt och hårt som man alltid drömmer om - en havsöring tog flugan utan ett uns av tvekan. I verkligheten hände allt säkert bara på någon sekund, hugget kom överraskande och så kraftigt att jag tappade greppet om spöskäftet en kort stund. Hjärtat började skena, likaså havsöringen. På några sekunder drog den ut ett tiotal meter lina varpå jag reste spöet för att göra mothugg och visa vem som bestämde. Strax därefter visste jag vem som bestämde. Tafsen brast med en dämpad smäll och allt slaknade; lina, spö och jag.

Total tystnad följde. Men bara för några sekunder. Öringen hade fått spel av flugan med medföljande tafs som hängde kvar i öringens mungipa. I ett hetsigt försök att skaka loss eländet gjorde den ett högt språng över vattenytan, bara ett par meter framför mig, där jag satt i flytringen. När den flera kilo tunga öringkroppen landade i den spegelblanka ytan small det så att ett kanonskott haft ungefär samma effekt på mig. Jag bara gapade, svalde och måste ha sett ganska eländig ut, där jag satt ensam i mörkret. Det blev tyst i ytterligare några sekunder. Sen hoppade den igen. Och igen, och igen. Fem eller sex gånger bröt den kraftiga kroppen vattenspegeln och landade med lika högljudda smällar, bara några meter från mig och flytringen. Naturligtvis var jag tvungen att göra några håglösa kast efter öringen, men jag visste nog att jag haft min chans och missat den.

Jag sov inte gott den natten - scenen med öringen utspelades om och om framför min näthinna och i huvudet malde frågan...Varför kollade jag inte tafsen, varför...?

# Saltvattenfiske runt Landskrona

Av Birgitta Jonsson

**Äntligen vecka 21, nu drar vi ner till Näbbgäddornas lekplats Landskrona.**

Kalle & Sussi for redan på lördagen men vi kom snart ner för att ansluta oss. Tisdagen var varm & solig. Ju närmare vi kom neråt i landet så tilltog vinden. Väl framme vid vandrarhemmet var vinden hård & skoningslös, vi skulle inte få det lätt denna vecka. Onsdagen var en bra dag för att åka "over there" (Danmark). Sven & Maj kom senare den kvällen så det blev lite kaffe och kortspel. Blåsten fortsatte att göra sig påmind, ibland susade det i skallen så man trodde blåsten följt med in. Äntligen torsdag, Göran, Kristina och Lennart anländer på fm. Vi andra åker till näbbgäddorna för att se om de var beredda att ta en kamp med oss, dom var där!

Kalle , Tobbe , Rickard , Fredrik & Stefan (Jonsson-pojkarna med kamrat) sticker genast ut & utmanar, de utmanar inte bara fisken utan en rejäl kamp mot blåst och höga vågor ingick. Vi andra tar och vilar oss och hoppas att vinden ska mojna någon gång. Det gör den inte den dan. Som traditionen hör till så gick vi alla 12 och beställde Kockens specialitet. Den var god även detta år, vi sitter och planerar och som de andra åren så gäller det att få som många man bara kan (fiskar alltså). Fredag. Alla sticker ut på fm. Göran som stack ut tidigt ringer och meddelar att vågorna är högre än i torsdags, reträtt

vi byter plats. Vid det här taget så har blåsten tagit musten ur vissa ( Jag , Sven , Maj, Sus-si ) men de andra, även ungdomarna trotsar vådret och kastar för brinnande livet. Efter ett tag kommer även killarna upp. Blåsten har fört med sig mycket tång in till stranden, den fastnar visst. Fredagen hör även att åka ut på nattfiske. Alla utom Sussi, Maj & Kristina åker iväg och drömmer om den stora torsken som kanske vill ha just min fluga. Blåsten var kvar (som en trogen tjänarinna).



Vid 23-tiden hade alla åkt iväg utom (gissa vilka) fam. Jonsson. Trägen vinner säger man visst, Tobbe fick en torsk till slut, den fick återvända till havet efter att ha poserat framför kameran, sen kunde även vi kunde åka hem.

Lördag. Äntligen tyckte vinden att även vi kunde få uppleva en schön och solig dag. Vissa vindpustar kom ju men den var vindstill mot de andra dagarna. Vi hade bytt ställe igen, där fanns skydd så att de som inte fiska kunde sola sig lite. Alla som fiskade fick det som resan var ämnat för "NÄBBGÄDDA." Det var skönt att blåsten kunde ge sig lite sista dan, på em. Så kom det en regnskur vad gjorde det, vi var klara för denna gång.

Söndag. Upp tidigt, äta frukost och packa in i bilarna. Nu åker vi hem. Af wiedersehen, alla näbbgäddor, vi syns nästa år och då ni! Förresten, saltvatten är inte gott & det var fortfarande kallt...från en som vet.



## Du i Sportfiskarna!

### Vet du...

att natur & miljö är Studieförbundet's speciella inriktning och att vi samarbetar med en rad organisationer inom området "natur-djur-friluftsliv-miljö"?

att Studieförbundet är obundet av politiska partier, religiösa samfund och fackliga organisationer?

Vet du, att vi har lust och möjlighet att ordna studiecirkel i de ämnen ni vill ??!

Testa och ring Studieförbundet på tel 0152-157 80

Studie   
förbundet

# Klubbsjön fiskeåret 2004 *Av Göran Grehn*

## **Då har åter ett år lagts till handlingarna i vår klubb sjö.**

Tänk så fort ett år går. Året började med att vi färdigställde brygga 8 som var ett kvarvarande jobb sedan 2003. Vi hade ett önskemål om att förlänga denna brygga med en sektion och vinkla den åt höger. Tyvärr fick vi inte gehör för detta. Samtliga bryggor är nu renoverade. Ett förslag har under året framkommit att lägga en plastlist på ytterkanten för att inte linan skall fastna i bryggan. Ett annat problem är spikarna som "vandrar upp". Detta skall vi bland annat åtgärda våren 2005. Slyrjöning vid bryggorna är också ett arbete som skall ske innan säsongen börjar 2005.

Totalt så har 45 medlemmar haft årskort i klubb sjö i år. Det är 8 fler än 2003. Denna ökning beror till stor del på att cirka 10 medlemmar kommer från RPS. Kortpriset har varit 600 kronor. Bosse Pettersson och jag har den 14 oktober haft avtalsmöte med Åkersfiske beträffande 2005. Resultatet av detta möte kan läsas på hemsidan och information om innehållet har redovisats vid höst avslutningen.

## **Fångstrapperingen**

Fångstrapperingen har varit mycket bra under året. I skrivande stund är inte fångstrappererna inknappade på grund av uppdatering/förändring av vårt eget register. Det kommer dock att vara klart till årsmötet i februari. Underlaget kommer ju att ligga till grund för våra duktiga flugbindningsmagistrar att binda upp "flugtoppen".

Fångststatistiken skall inte tas som en vetenskaplig undersökning utan är mest en lek med siffror. Dock får vi ju fram ett bra kollage på olika flugor som kan användas. Den ger dessutom en uppfattning om hur mycket fisk vi inom klubben tar upp. Hur mycket fisk och på vilka flugor vi har fått 2004 är just nu inte känt.

Styrelsen hoppas att aktiviteterna vid sjön kommer att öka under året och vi har i aktivitetsplanen lagt in några måndagar under våren då klubbverksamheten flyttar ut från klubblokalen till vår vackra klubb sjö för fiske, fika och samvaro. Aktiviteterna är också till för att våra nya medlemmar ska få hjälp och stöd för det vi alla älskar nämligen "flugfiske".

Nu låter vi sjön vila och tar nya tag 2005. Skitfiske på er alla Klubb sjövänner



## **Strängnäs Flugfiskeklubb Information**

Vår klubblokal finns i källarplan på Nygatan 27 i Strängnäs. Där träffas vi måndagar kl 19 (under skolterminerna). Vi binder flugor, pratar fiske, tittar på film, tillverkar redskap, håller kurser och mycket mer. I lokalen finns fisketidningar, böcker och gott kaffe.

Vi anordnar fiskeresor, kurser, föredrag och utflykter. Vi har en klubb sjö med möjlighet för medlemmar att köpa säsongskort. Välkommen till lokalen någon måndag. Du kan även ringa klubbsekreterare Göran Grehn för mer info på 0152- 164 08

**Mer information och mycket annat hittar du på vår websida: [www.harr.se/sffk](http://www.harr.se/sffk)**